



## OPGANG NAAR PASEN - Johannes 20, 19-23



In deze weken voorafgaand aan Pasen heb ik een cd met muziek van Buxtehude ontdekt *Membra Jesu nostri*. Zeven beeldschone cantates 'die de zeer heilige delen van het lijdende lichaam van onze Jezus' bezingen, zoals de volledige titel luidt.

De gezongen tekst - die teruggaat op de Middeleeuwen - bezingt onder andere de voeten, de zijde, de handen en het hoofd van Jezus. Al luisterend denk ik vaak: is deze muziek niet te mooi voor zoiets afschrikwekkends als het kruislijden? Tegelijk klinkt in de mystieke tekst door dat de wonden van de Gekruisigde genezing brengen en redding. Ze spreken de taal van de liefde. Bij Jezus' voeten klinkt bijvoorbeeld de tekst uit Nahum over de vreugdebode die de vrede aankondigt.

Het doet me denken aan Maarten Luther en andere reformatoren die benadrukken dat ons geloofsvertrouwen ontspringt aan de wonden van Christus. Hij die de weg van het offer is gegaan en voor ons in staat. 'Ik heb U lief, o mijn beminde, die al mijn vreugd' en sterkte zijt.' (NLB 908)

De thematiek van de wonden van Jezus is door de Tsjechische priester en theoloog Thomas Halik recent weer opgenomen. In zijn boekje 'Raak de wonden aan' mediteert hij over Thomas die weigert te geloven dat Jezus leeft, tenzij hij diens wonden kan zien en aanraken.

Jezus laat zich kennen aan zijn wonden. Halik zegt: Hij laat zich daar vinden waar de gewonden van deze wereld zijn, de minsten van zijn broeders, zoals beschreven in Mattheüs 25.

Ik vind het troostvol dat het Evangelie ons voorhoudt dat Jezus na Pasen aan zijn wonden te herkennen is. Pasen overschreeuwt onze werkelijkheid van angst en pijn niet. Het lijden is reëel en mag stem hebben. Dat is een heilzaam geluid in onze op perfectie gerichte wereld waarin we elkaar op Facebook onze ideaalbeelden laten zien.

Ik denk ook aan zusters en broeders die vervolgd worden. Omdat Jezus littekens heeft, kan Hij medelijden hebben met onze trauma's, met onze zwakheden, zegt de schrijver van de brief aan de Hebreëën.

Maar onze nood en dood, ze zullen niet het laatste woord hebben. Als de Opgestane laat Christus ons zijn littekens als overwonnen wonden zien. Ze zijn verheerlijkt in een nieuwe bestaansmogelijkheid. Waarin het kwaad is verzoend. Waarin het verleden niet ongedaan is gemaakt, maar op de toekomst gericht.

En dan klinken er in het Evangelie woorden van vrede: 'Vrede voor jullie!' Dan gaan de deuren open en wordt de kleine, angstige gemeente de wereld ingezonden. In de kracht van de levende Heer, met de moed van de hoop.

Het is bijna Pasen. 'Houd in gedachten, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt.'

### **Om te beginnen**

wil ik u bijpraten over mijn werk. Inmiddels heb ik een bezoek gebracht aan de meeste werkgemeenschappen van predikanten en kerkelijk werkers in onze classis. Dat waren ontmoetingen waarin de kennismaking centraal stond en waarin ook de rol van de werkgemeenschap aan de orde kwam met betrekking tot de bijeenkomsten in de ringen van gemeenten. (Over dat laatste verderop iets meer). Graag sta ik in de mailinglist van de werkgemeenschappen om ook langs die weg in contact te blijven over wat er speelt.

Daarnaast ben ik bij verschillende kerkenraden aangeschoven in verband met het beroepingswerk. De kerkorde is vorig jaar gewijzigd rondom de start van het beroepingswerk. Het breed moderamen van de classis moet nu helemaal aan het begin van het proces groen licht geven. Wat is de achtergrond van die regel? De vacaturetijd is een goede aanleiding om een gesprek te hebben over de toekomst. Ik noem een paar vragen die boven kunnen komen: Hoe kunnen we duurzaam kerk blijven in onze plaats? Wat betekent het dat de formatieruimte voor onze predikant of kerkelijk werker kleiner wordt? Is er een gemeente in de buurt waarmee we samen op kunnen trekken in het beroepingswerk? Hebben we als gemeente met een fulltime predikant misschien een taak voor onze buurgemeente?

Na Pasen hoop ik te beginnen met mijn bezoeken. Eenmaal in de vier jaar bezoek ik zo mogelijk alle (wijk)gemeenten binnen onze classis, met als doel de onderlinge bijstand en bemoediging. Hoe gaat dat praktisch in zijn werk? In de middag spreek ik meestal af met de aanwezige predikant en/of kerkelijk werker. Na een etenspauze volgt om 19.30 uur een ontmoeting met de kerkenraad van ongeveer anderhalf uur. Hoe kan in onze tijd en context de vreugde van het Evangelie doorgang vinden en hoe blijven wij daarin als ambtsdragers zelf geïnspireerd? Deze en andere vragen staan in de ontmoeting centraal. Met de eerste 35 gemeenten die zijn aangeschreven is een afspraak in de maak. Ik zie er naar uit om u te ontmoeten!

Mocht u als kerkenraad reden hebben om eerder een afspraak met mij te maken, dan kunt u daarvoor uiteraard contact opnemen.

Verder: in september ben ik mijn werk begonnen met het bezoeken van zieke collega's. Ik stel er prijs op te horen indien de predikant of kerkelijk werker (langdurig) ziek is om zo mee te kunnen leven.

Tenslotte: in de ontmoeting met gemeenten geloof ik sterk in de ontmoeting op zondag tijdens de eredienst. Ik ben daarom beschikbaar om in onze classis voor te gaan.

### **Visitatie**

Sinds vorig jaar heeft het Classicale College voor de Visitatie een andere taak gekregen. De reguliere bezoeken aan gemeenten, een keer per vijf jaar maken geen deel meer uit van de opdracht. De nadruk is daarmee komen te liggen op wat vroeger 'bijzondere visitatie' heette. Elk college heeft ook een nieuwe voorzitter geworven. Voor het gezamenlijke college van Zuid-Holland Noord en Zuid is dat de heer Wilco Scheurwater geworden. Hieronder stelt hij zich kort voor. Hij maakt op dit moment als ouderling-kerkrentmeester deel uit van de kerkenraad van de Hervormde gemeente Papendrecht. Mijn collega ds. Julia van Rijn uit 'Noord' en ik zullen nauw met hem samenwerken. Ook is Wilco Scheurwater vaste adviseur van het breed moderamen van onze classis. Later dit jaar zal hij officieel aan zijn dienstwerk worden verbonden. We wensen hem daarvoor Gods zegen toe.

Het breed moderamen heeft afscheid genomen van mr. Wilbert de Jong, die vele jaren actief is geweest als visitator en het BM heeft geadviseerd. We zeggen hem dank voor zijn grote inzet en toewijding.

### **Even voorstellen....**

Per 1 maart 2019 ben ik als voorzitter van het classicaal college voor de visitatie aan het werk voor de classis Zuid-Holland-Noord en Zuid-Holland-Zuid. Met de classispredikant werk ik nauw samen. Onderlinge communicatie is voor de uitoefening van het werk cruciaal.

Binnen de classis hebben we onderscheiden taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. In nauwe samenwerking met de classispredikant ziet de voorzitter mede toe op de ontmoeting van gemeenten in de classis. Uiteraard doe ik dat in nauwe samenwerking met het classicaal college. Interne kennis en kunde draagt bij aan de externe gerichtheid van de kerk.

Na mijn studies economie en bedrijfskunde heb ik jaren in het regulier onderwijs gewerkt. Daarnaast heb ik ook jarenlange ervaring als politicus in gemeente en provincie. Als bestuurder merk ik dat co-creatie en samenwerking belangrijke pijlers zijn in het maatschappelijk verkeer. Naast het voorzitterschap van het CCV geef ik colleges bedrijfskunde, management en economie aan meerdere Hogescholen.

Wat betreft mijn kerkelijke activiteiten, in het jaar 2000 ben ik gekozen als pastoraal ouderling in Papendrecht. Vanaf 2002 tot 2008 was ik scribe van zowel de wijkkerkenraad als van de Centrale kerkenraad. Preekregelaar vanaf 2003 tot en met 2007. In 2014 ben ik opnieuw gekozen als pastoraal ouderling. Vanaf 2016 ben ik op verzoek van de

wijkkerkenraad ouderling-kerkrentmeester geworden. Op dit moment ben ik voorzitter van de algemene kerkenraad in Papendrecht.

Ik zie er naar uit om als voorzitter van de classicale visitatie het goede te zoeken voor de gemeente van Christus in onze classes.

Met vriendelijke groet,



ing. W.C. (Wilco) Scheurwater MBA

### **Ringen van gemeenten**

Sinds vorig jaar vormen de vroegere classes in onze regio 'ringen van gemeenten'. Her en der zijn er in onze classis al enkele ringbijeenkomsten geweest, waarin gemeenteleden - ambtsdragers en anderen - elkaar ontmoeten. Zo was er in Hendrik-ido-Ambacht een bijeenkomst over 'kerkzijn in de buurt' waar verschillende gemeenten een korte presentatie gaven over hoe zij dat aanpakken. In Rotterdam werd de jaarlijkse Reformatielezing een ringbijeenkomst, waar nu een bredere kring van belangstellenden op af kwam. Het hoeft dus niet altijd om nieuwe initiatieven te gaan. Het belangrijkste is dat de onderlinge ontmoeting er door gediend wordt.

Ik besef dat de ringbijeenkomsten nog op gang moeten komen en daarom volgen hier nog even de verschillende rollen/verantwoordelijkheden rondom de ringen. De gemeenten (kerkenraden) van de ring zijn met behulp van de werkgemeenschappen van predikanten en kerkelijk werkers zelf verantwoordelijk voor de organisatie en aanpak van de ontmoeting van gemeenten. Zij genieten daarvoor veel vrijheid. De voorzitter van de visitatie houdt in het oog of er ontmoeting plaatsvindt en ziet toe op de kwaliteit. De classispredikant treedt op als geestelijk leider (inspirator). De classicale vergadering volgt het proces op afstand en stuurt op de ringindeling.

Onlangs schreef prof. Koffeman een weblog over het belang van de ringen van gemeenten.

U vindt deze hier:

<https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/ringen-maken-het-werk-van-kerkenraden-en-classicale-vergaderingen-eenvoudiger/>

### **Dorpskerkambassadeur**

Een thema dat ook op een ringbijeenkomst aan de orde kan komen betreft de toekomst van de dorpskerken. Ik laat hier het stukje volgen dat onze eigen dorpskerkambassadeur mij stuurde:

Sinds september 2018 heeft de Protestantse Kerk Nederland een dorpskerkenbeweging in het leven geroepen. Een beweging van, voor en door dorpskerken. Een beweging die wordt ondersteund door een projectgroep bestaande uit een projectleider en drie dorpskerk-ambassadeurs verdeeld over het land.

Als dorpskerkambassadeur voor Zuid- Nederland (Zuid Holland, Brabant, Limburg en Zeeland) kom ik tijdens uw ringvergadering graag meer vertellen over deze beweging, over de achtergrond, over het perspectief dat de beweging voor ogen heeft en wat dit kan betekenen voor de dorpskerken, haar geloofsgemeenschappen en voor de leefbaarheid van het dorp. Hoe wil je kerk zijn in het dorp én hoe geef je dit vorm als je als gemeenschap kleiner wordt? Na een korte inhoudelijke presentatie is er volop ruimte voor een gesprek waarbij uw eigen gemeente, kerk en dorp nadrukkelijk aan bod komen.

Mathilde Meulenstein

Dorpskerkambassadeur Zuid-Nederland

mobiel: 06-18973929

[m.meulenstein@protestantsekerk.nl](mailto:m.meulenstein@protestantsekerk.nl)

[www.protestantsekerk.nl/dorpskerkenbeweging](http://www.protestantsekerk.nl/dorpskerkenbeweging)

### **The Passion**

Deze week op witte donderdag vindt in Dordrecht The Passion plaats. Het blijft bijzonder dat het grote verhaal van Jezus' sterven en opstanding zo prominent in onze cultuur waarin bijna niemand meer weet wat Pasen betekent wordt vertolkt. Kerken in Dordrecht haken bij The Passion aan met Taizévieringen, kerkproeverijen op zondag, schrijfacties voor gevangenen en ruimte voor gebed en bezinning.

### **Synode**

Op 25 en 26 april komt de generale synode in vergadering bijeen op Nieuw Hydepark in Doorn. Ter synode is onder andere aandacht voor het 'Mozaïek van kerkplekken'. In de Protestantse Kerk zijn er naast de bestaande gemeenten ook nieuwe vormen van kerk-zijn ontstaan, zoals de pioniersplekken. Bij een aantal van deze initiatieven komen nieuwe vragen op tafel rondom bijvoorbeeld leiderschap en de verhouding tot de bestaande gemeente. In een rapport wordt aan de synode voorgesteld te komen tot 'kerngemeenten' met een lichtere ambtelijke structuur.

Andere thema's zijn: 'Onbevangen in de marge' Hoe kunnen we gestalte geven aan het leerling-zijn van Jezus in deze tijd, met een bijdrage van prof. Gert Noort; het beleid van de kerk rondom seksueel misbruik, aanzetten om te komen tot een kerkcampus, en een vervolgbesluit over de inzetbaarheid van predikanten korter dan vier jaar.

U vindt alle synodestukken - op de site van onze kerk. Zie

<https://www.protestantsekerk.nl/synodeagenda2/generale-synode-april-2019/>

Via synode-TV is de synode live te volgen.

Uit onze classicale vergadering zijn naar de synode afgevaardigd diaken Arjan Bas (Ablisserdam), ds. Robert Wilschut (Hoogvliet), ouderling-kerkrentmeester Rokus Vlot (Hardinxveld -Giessendam) ouderling Frank van der Duijn Schouten (Ridderkerk) en diaken

Gerarda Herrewijnen (Rotterdam). Tijdens de synode wordt ook afscheid genomen van 'onze' afgevaardigden: de broeders Floor Bos, Ewoud Pals, ds. Dirk van Duijvenbode en van Max van der Klooster, die jarenlang in het moderamen zijn plaats heeft ingenomen. De synode en in het bijzonder de gaande en komende synodeleden beveel ik van harte aan in uw gebed.

### **Ondersteuning gemeenten**

Wanneer u kerkordelijke vragen heeft of gewoon iets wilt weten over uw werk als ambtsdrager, dan kunt u daarvoor terecht bij de medewerkers van ondersteuning gemeenten. Zij zitten voor u in Utrecht aan de telefoon en geven u binnen 48 uur een adequaat antwoord.

Het telefoonnummer is 030-8801880 en mailadres [info@protestantsekerk.nl](mailto:info@protestantsekerk.nl). Dagelijks bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00-21.00 uur en op vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

### **En dan nog dit...**

Het heeft even geduurd maar de website van onze classis staat online. De inhoud is nog 'onder constructie' maar het begin is er! <https://classis-zuid-holland-zuid.protestantsekerk.nl/>

### **Tenslotte**

wij maken ons gereed voor het hoge feest van Pasen. Om op toonhoogte te komen besluit ik met dit mooie lied van Ad den Besten (NLB 630) en wens u een gezegend Paasfeest.

Sta op! Een morgen ongedacht,  
Gods dag is aangebroken,  
er is in één bewogen nacht  
een nieuwe lente ontloken.  
Het leven brak door aarde en steen,  
uit alle wond'ren om u heen  
spreekt, dat God heeft gesproken.

Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,  
open uw dode oren;  
kom uit het graf dat u ontsluit,  
kom uit en word geboren!  
Toen heeft zich in het vroegste licht  
de nieuwe Adam opgericht,  
ons allen lang tevoren.

Sta op - Hij gaat al voor ons uit,  
de schoot van 't graf ontkomen.  
De morgen is vol nieuw geluid, -  
werp af uw boze dromen.  
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan,  
is voor het lichaam nu vrij baan  
naar een bestaan volkomen.

In verbondenheid, met hartelijke groet

ds. Gerrit van Meijeren

[g.vanmeijeren@protestantsekerk.nl](mailto:g.vanmeijeren@protestantsekerk.nl)

06 543 13341

U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij de Classicale Vergadering Zuid-Holland Zuid. Een aantal keren per jaar wil ik als classispredikant gedachten en zaken met u delen. Voor actuele informatie verwijs ik u (in de nabije toekomst) naar de website van de classis.

U bent vrij deze nieuwsbrief verder te sturen en informatie hieruit te gebruiken in uw kerkblad of op uw website. Als u een impressie wil delen (van bv. een ringactiviteit) die ook van waarde kan zijn voor andere gemeenten, zie ik die graag tegemoet.